

## DEN HEUVEL TREKT ER WEER OP UIT

### KLEUTERS OP BEZOEK BIJ TANDARTS DEWINTER

## En nu... poetsen maar!

Jaarlijks werken we in de klas rond mondhygiëne en brengen de oudste kleuters een bezoekje aan de tandarts. Op een namiddag in februari gaf tandarts Luc Dewinter een fijne uitleg aan de kleuters over melktanden en grote-mensen-tanden, over de verzorging van ons gebit en wat we moeten doen als er toch een gaatje in de tand zit. Dank je wel tandarts voor deze ervaring, bij een volgend bezoekje zal de drempelvrees er misschien al niet meer zijn... En nu tanden poetsen! SUPERGROTE KLEUTERS VAN DE SERVAESDREEF



### VIERDE LEERJAAR OP BEZOEK BIJ BASTIAENS

Op donderdag 23 januari is het vierde leerjaar naar het electrobedrijf van Bastiaens geweest. We werden in twee groepen verdeeld. Dan hebben we vanalles met lampen gedaan, zoals lampjes van kleur laten veranderen, draden van lampen tegen elkaar houden zonder dat er iets gebeurde. We hebben ook nog naar nieuwe en speciale lampen gekeken en ook nog een speciale stofzuiger gezien voor in de kelder. Op het einde hebben we nog een lichtgevende klok meegekregen en een brandalarm. Het was heel fijn om te zien hoe alles in elkaar zat, we hebben ons heel hard geamuseerd.  
NORA (VIERDE LEERJAAR)

### KLEUTERS NEMEN EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN BAKKERIJ ULENAERS

# Een heerlijke rondleiding

Eind januari werden de eerste- en tweede-kleutertjes van de Servaesdreef echte bakkers!

Onze klaspop, Jules, had reuzenhonger - er zat een rommeltje in zijn buik! Hij wou graag koek, maar moest eerst flink leren ontbijten... Daar had hij wel wat hulp bij nodig, want Jules legde alles tegelijk op zijn boterham...

We bakten zelf pistoletjes in de klas en leerden smeren en beleggen. Mmmm wat was dat heerlijk en gezellig zo samen rond de tafel. Onze zandbak werd een bak vol bloem en graantjes - we konden scheppen en zeven naar hartenlust...

We mochten op bezoek in de bakkerswinkel en een kijkje nemen in de bakkerij van Koen Ulenaers. Dank je wel, Koen! We konden zien dat het er in een echte bakkerij wel wat grootser aan toe gaat als je daar een deegje draait! Wat een grote ovens ook!

Na het kopen van brood bij de bakker konden we dit nog naspelen in de bakkerswinkel in onze klas.

Er kwam ook nog een koekenman op bezoek - die had koekjes bij, maar oei, was dat genoeg voor iedereen? In het Bijbelverhaal van vijf broden en twee vissen zagen we hoe Jezus deelde en er voor iedereen genoeg was.

We bakten zelf een koekenman en die mochten we ook versieren. Thuis konden we hem delen. We speelden telpelletjes met slagroomtoeten en een taartjesdraaischijf, leerden een vers en een lied en bakten cake, net zoals varkentje in het verhaaltje van Max Velthuys. Maar oei, we ontdekten dat het oventje van juf Martine zijn beste jaren had gehad... Dank aan juf Martine voor het jarenlange gebruik! Intussen heeft juf Anja al een splinternieuwe gezorgd... Dank je wel!

We roosterden ook brood en genoten van de poppenkast van de ring van bakker Piet. Het waren heerlijke weken! Dank ook nog aan alle ouders die hebben geholpen met het vervoer.  
JUF DEBBIE EN JUF ANN



### EERSTE LEERJAAR NAAR BAZAAR KASTAAR

## Biggetjes geboren zien worden

Dat melk niet uit een pakje komt, wisten de meesten al. Dat melk niet in de fabriek gemaakt wordt, wisten de meesten ook al wel. Maar waar komt de melk dan wel vandaan?? Op die vraag zouden de kinderen op 21 maart een antwoord krijgen. Die dag gingen we immers op bezoek in het zuivelcentrum in Peer en als klap op de vuurpijl ook nog bij een echte boer.

In de voormiddag trokken we met z'n allen naar Bazaar Kastaar, waar de kinderen in twee groepen werden verdeeld. De ene groep mocht lekkere dingen klaarmaken, allemaal op basis van melk. Een heerlijke toast met kaas, versierde poffertjes met slagroom en tot slot een overheerlijke milkshake. Dit was nogal smullen! Nog snel even de afwas doen en de tafel dekken voor de volgende groep en er kon gewisseld worden.

Nu kwamen de kinderen alles te weten over de melk. Waar komt die vandaan, wie doet wat om de melk in onze koelkast te krijgen en nog veel meer. Op het einde mochten de kinderen dan nog hun eigen melkvermogen testen op een echte nepkoe. Wat een leuke ervaring was dit en er zat heus wel wat melktalent bij.

Na de boterhammen was het tijd voor een korte wandeling. Die bracht ons dan bij de Kustershoeve, een melkveebedrijf waar ook varkens gekweekt worden. De kinderen keken hun ogen uit. Koeien met z'n allen gezellig in de stal, één stier voor het zwaardere werk en een stal vol met superschattige kalfjes. De aangename boerenlucht namen ze er maar al te graag bij.

In een tweede stal iets verderop stonden de varkens. En wat hadden we een geluk, net wanneer wij op bezoek waren, werden er kleine biggetjes geboren. Een echt wondertje. Enkele moedige kinderen mochten zelfs een biggetje vasthouden als ze dat wilden, voor sommigen met nogal verrassende gevolgen. Na dit erg leerrijke boerderijbezoek zat deze leuke dag erop. Terug naar huis met onze rugzak vol mooie herinneringen.

DE LEERLINGEN VAN HET EERSTE LEERJAAR



## RAADSELTJES (UIT HET VIERDE LEERJAAR)

### 1. Waarom kan je een muis niet melken?

- A) Omdat je er geen emmer kan onderzetten
- B) Omdat de muis te klein is
- C) Omdat je een muis niet kan melken

### 2. Waarom mag een olifant niet op een fiets rijden?

- A) Als de olifant op de fiets gaat zitten, krakt de fiets en valt de olifant
- B) Een olifant kan niet fietsen
- C) Omdat hij geen duim heeft om te bellen

### 3. Welk dier kan hoger dan huizen springen?

- A) Een vogel
- B) Een kangoeroe
- C) Bijna alle dieren, want huizen kunnen niet springen

### 4. Het is blauw en het weegt niet veel, wat is het?

- A) Lichtblauw
- B) Gewoon licht
- C) Gewoon zwaar

### 5. Het is wit en het ontploft. Wat is het?

- A) Een bom die wit is
- B) Een boemkool
- C) Een raket die gaat ontploffen en wit is

JUISTE ANTWOORDEN

5B  
4A  
3C  
2C  
1A

KAPPERSZAAK  
MAKE-UP en NAGELstudio

DE HARLEKIJN

Gaffelstraat 19 · Lommel · 011/60 18 93

Heidi Plessers

Jati

TUINMEUBELEN  
QUALITY COLLECTIONS

www.jatimeubelen.com

Michiel Jansplein 42 Lommel

Farfallina

Verzorging voor lichaam en geest

medische voetverzorging  
relaxe voetverzorging

voetreflexologie  
tenen lezen

schoonheidsverzorging  
ontharing

holistische behandeling  
bach bloesems  
healing (massages)  
reiki

Vogelkersstraat 19  
3920 Lommel  
011/ 60.57.89

Heidi 0497/ 88.12.89