

Sponsorloop van kinderen brengt geld in het laatje voor schilderwerken

# "De longen uit het lijf gelopen"

Het was een koude maar gelukkig droge dag, die woensdagmorgen en dus stond iedereen in sportkledij klaar voor onze sportdag.

Op de speelplaats stond al een parcours klaar, waardoor de kinderen toch wel benieuwd waren naar wat er allemaal ging gebeuren.

Van meester Gunter kregen we de uitleg over het verloop van de voormiddag, hij had deze dag voor ons georganiseerd.

Juf Anja, a.i. directie, stond om 9.00u klaar om het startschot, een fluitsignaal, te geven voor de sponsorloop. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen of wandelen. Dikke proficiat aan iedereen!

Na een korte pauze was het tijd voor het tweede deel en mochten we per klas verschillende oefeningen doen: hockey, basket, tik- en loopspel, klim- en klauteroefeningen en de fitometer.

Voor elke oefening hadden we een kwartiertje de tijd en daarna werd er doorgeschoven naar het volgende spel.

Om kwart voor twaalf eindigde onze sportdag en zo werd het een vermoeiende maar fijne voormiddag.

JUF NELE



## Alle kinderen verdienen een ijsje voor hun inspanningen

De klas van juf Nele verzamelde tijdens de sponsorloop het meeste geld. De meeste uren hulp kregen we aangeboden van de klas van juf Ann en Debbie van de Servaesdreef. De winnende klassen verdienen

een ijsje, dat ze zelf mogen uitscheppen en versieren in een heuse 'crèmerie' van Den Heuvel. Alle andere kinderen hebben natuurlijk ook hun best gedaan en krijgen een waterijsje voor hun inspanningen.

## Den Heuvel in het nieuw

Op woensdag 22 mei 2013 liepen de kinderen van basisschool 'den Heuvel' de longen uit het lijf om geld in te zamelen, zodat ze de school kunnen verven. Ook al was het koud, de toffe sponsorloop maakte hen wel warm.

TEKST EN  
TEKENING:  
EMMA VAN  
DE WIELE (3de  
LEERJAAR)



Schoolfeest van 8 juni was een schot in de roos

# Far West ligt in den Heuvel

De Far West lag op zaterdag 8 juni even op 'den Heuvel'. De basisschool van het Lommelse gehucht dompelde zich tijdens zijn jaarlijkse schoolfeest immers helemaal onder in de wereld van cowboys en indianen. En terwijl de kinderen zich voluit amuseerden met spel-

letjes, knutselen, dansen, springen, schminken en paardrijden onder begeleiding van de leerkrachten, genoten 'de grote cowboys' van de heerlijke zon, een frisse pint en... indianenverhalen. Kortom, het schoolfeest was weer een schoon feest.

De foto's van het schoolfeest waren ook terug te vinden op websites [www.hbvl.be/lommel](http://www.hbvl.be/lommel) en [www.internetgazel.be](http://www.internetgazel.be). En uiteraard op onze schoolwebsite: [www.basis-schooldenheuvel.be](http://www.basis-schooldenheuvel.be). Een fotoverslag:



Welkom op Den Heuvel, welkom in het Wilde Westen.



Ideaal weertje/sfeertje om je tent op te slaan...



Weet jij wat een indianenverhaal is?



Beeldig Lommel.



Een ritje op het paard.



Genieten van de zon en... een frisse pint.



Je uitleven op het springkasteel.



Knutselen in de schaduw.



Vrolijke vrienden, dat zijn wij.

## Tweede, derde en vierde studiejaar op schoolreis naar Gaia in Kerkrade

De leerlingen van het tweede, derde en vierde studiejaar trokken op vrijdag 14 juni op schoolreis naar GaiaZoo in Kerkrade, Nederland. De juffen kregen tijdens deze trip heel wat fijne en spontane reacties van de kinderen te horen. Dat inspireerde juf Elly tot deze fantastische 'wordle', in de vorm van een bus.

# ZOO tof!



## Vijfde en zesde studiejaar op schoolreis naar Fort van Breendonk en Technopolis

# "Bijna onmogelijk te ontsnappen"

Vrijdag 14 juni was het weer schoolreis voor heel de school. Het zesde en het vijfde leerjaar gingen in de voormiddag naar het fort in Breendonk en in de namiddag naar Technopolis in Mechelen.

Het was de ochtend van vertrek, we moesten iets vroeger dan normaal op school zijn, de bus was er al, het was een grote dubbeldekker! We vertrokken, het was toch een heel eind rijden hoor! Gelukkig konden we spelletjes doen in de bus en zetten de leerkrachten een film op, maar we mochten jammer genoeg niks eten of drinken in de bus!!

We kwamen aan bij het fort in Breendonk (wat vroeger in de oorlog als concentratiekamp werd gebruikt) en stapten uit de bus. Het fort zag er wel heel stevig uit! We kregen een gids en een hele goede nog wel! Hij gaf bij alles uitgebreide uitleg en we kregen de gevangenis en de slaapkamers te zien, ze sliepen met ongelofelijk veel op de kamer! En in die tijd mochten er daar nog geen vrouwen gevangen gehouden worden, alleen mannen dus!

De gids liet ons ook zien wat de gevangenen daar deden voor werk, ze moesten namelijk al het zand van het fort halen, want de bazen hadden bergen zand over het fort laten gooien als camouflage.

Het fort was enorm groot en er waren overal poorten en deuren en er was overal prikkeldraad en overal waren er hekken,



bijna onmogelijk om te ontsnappen, zou je denken als er ook nog megaveel bewakers rondliepen, toch zijn er ooit drie mensen ontsnapt!!!

We kregen ook nog veel andere dingen te zien, maar veel te veel om op te noemen!!! Het was heel erg interessant in dat fort. De rondleiding was gedaan en we aten onze lunch op in de eetzaal. Gelukkig was het nu maar tien minuten rijden, want Technopolis was in de buurt.

We gingen met z'n allen naar binnen en we konden meteen onze jassen aan een kapstok hangen. Heel even daarna kregen we een blauw bandje en een sticker. Een mevrouw van Technopolis gaf nog snel een kleine uitleg en we konden gaan spelen. Eenmaal binnen kon je allemaal

proefjes doen, bijvoorbeeld: megaluchtbellen pompen, met de fiets op een koord fietsen (gelukkig zat jij en de fiets wel vast aan een touw), zelf golven maken en je kon ook allemaal dingen uitproberen op de computer, dit en nog veel meer kon je allemaal doen in Technopolis. Er waren daar wel 300 toestellen!!! Na ongeveer 2,5 uur gingen we weer weg, jammer! Deze keer mocht je gelukkig wel drinken in de bus! En de leerkrachten zetten het laatste deel van de film op. We kwamen een kwartier te vroeg aan op school, er was nog bijna niemand! Vijf minuten later kwamen gelukkig de meeste mensen. Kortom: HET WAS WEER EEN TE GEKKE SCHOOLREIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geschreven door ARNE

# "Beste schoolreisje ooit"

"Het beste schoolreisje ooit!" Kan ik namens het hele 6de en hele 5de zeggen. In de bus hebben we veel lol gehad, maar toen we bij de eerste bestemming aankwamen, begon het echte werk. We gingen naar het concentratiekamp uit de 2de wereldoorlog. We hebben gezien hoe de mensen in die tijd moesten zien te overleven. De gids, Luc, had veel te vertellen over dit geweldige gebouw. Nadat we zoveel geleerd hadden over de tweede wereldoorlog gingen we naar Technopolis. Eenmaal aangekomen bij Technopolis kregen we allemaal een blauw bandje. Dat bandje kon je scannen en alles werd dan naar jouw e-mail gestuurd, zodat je nog lang kan terugkijken naar wat je toen had gedaan.

Technopolis was superleuk en tegelijk heel leerzaam? Je kon er van alles doen. Je kon er in de lucht fietsen, op de maan springen en nog veel meer. En toen de dag gedaan was, gingen we allemaal met een lach op ons gezicht naar huis. Namens de hele school wil ik de ouderraad bedanken voor hun bijdragen en natuurlijk ook de geweldige begeleiders, de directeur en onze ouders, die voor ons dat geweldige reisje konden waarmaken. Dank jullie wel!

Geschreven door NADINE

