



Nieuwe kindjes in onze klas

De eerste dag, na een vakantie is altijd spannend. Dan komen er nieuwe kindjes in onze klas bij. Soms is het plezier en soms ook verdriet. Na de herfstvakantie kwamen er vijf nieuwe vriendjes bij in onze klas. Dat vonden wij heel leuk. Dan moeten we ook wel hard werken, want die nieuwe kindjes hebben dan

ook nieuwe kente-kentjes. Als we die dan moeten ophangen, moeten we goed opletten van wie welk kente-kentje is. We leren hen dan ook wat er allemaal mag en wat er allemaal niet mag. Dan voelen wij ons al héél groot!

We hebben de eerste dag ook een mooi toneeltje gespeeld voor hen.

Dat ging over Mathijsje Muis die voor het eerst naar school mocht. Dit vonden onze nieuwe vriendjes wel heel mooi, want ze herkenden de vele gevoelens van Muisje Mathijs. Nu zijn onze nieuwe vrienden het al gewoon in onze klas en kunnen we weer uitkijken naar de volgende nieuwe kindjes. **JUF BARBARA**

Paadje aan Warande weer aangelegd

Het paadje aan de Warande is opnieuw aangelegd. De oude laag werd weggehaald, net zoals de restanten van het vroegere eerste leerjaar. Het gras is ook ingezaaid en zo is onze school weer bereikbaar via het kleine poortje. Door de wegenwerken in de Sparstraat is de school niet meer via die weg bereikbaar.

Op zoek in het boekenparadijs

Kleuters op bezoek in de bibliotheek

De 4- en 5-jarige kleuters van de A. Servaesdreef werkten gedurende twee weken rond de schatkist herfst/boeken. Als afsluiter stond zelfs een bezoekje aan de bibliotheek op het menu:

Het was een hele speurtocht naar alles wat met boeken te maken had. Lieliefdeboeken werden meegebracht, verteld aan elkaar en 'voor-gelezen'. We hadden onze eigen bib in de klas met een uitleenkaart om af te stempelen. We ontdekten verschillende 'soorten' boeken. Wie ze schrijft en van welk materiaal boeken werden vervaardigd. Daarna maakten we bladwijzertjes in de klas. Als slotactiviteit gingen we op 17 oktober zoeken... naar boeken in de bibliotheek. Daar kregen we een fijne rondleiding door Noëlla. Zij vertelde een spannend verhaal en liet ons kennismaken met het boekenparadijs. Bij een volgend bezoekje weten de kleuters vast en zeker de prentenboekjes en de vertelkuil terug te vinden in de bibliotheek.

JUF MARTINE



De prinses en het dino-ei



De kleuters van juf Agnes mochten zelf kiezen rond welk thema ze twee weken werkten. De meisjes kozen voor prinsessen, de jongens waren in de ban van dinosaurussen. Rare combinatie? Ja, inderdaad! Maar toch ging dit als vanzelf samen. De dinoliefhebbers kregen de kans om zich in te leven in het rollenspel van de dino's en zo hun eigen verhaal te maken met deze verschillende figuren uit de oudheid. Maar ook het hele leven, het uitsterven en de leefomgeving konden natuurlijk niet ontbreken. De zandbak werd door de kleuters omgetoverd tot een dinowereld en nadien een paradijs voor paleontologen. Ze kropen in de huid van de paleontologen, leerden het beroep kennen en gingen op zoek naar skeletten en fossielen. Heerlijk leren

door het zelf te ervaren en te beleven. Vol spanning keken ze ook uit naar het uitbreken van de dinosauruseieren. Het kleinste ei bezorgde ons al een baby T-rex!

De meisjes werden omgetoverd tot echte prinsessen. Hoe gedraagt een prinses zich, hoe loopt, eet, danst en spreekt een prinses? Niets mocht ontbreken. Natuurlijk horen hier ook een kroon, juwelen, make-up en haarverzorging bij. Ze genoten van het zichzelf opmaken en het verzorgen van anderen. Koninklijke diners en feestjes, met uitgebreide menu's, vonden plaats in de poppenhoek. Maar ook een dans met een echte ridder of prins, mocht natuurlijk niet ontbreken!

Zowel de kleuters als de leidsters, genoten er ontzettend van. **ELIEN, STAGIAIRE JUF AGNES**

Op het grote-draken-springkasteel

Onze 4- en 5-jarige kleuters mochten op donderdag 7 november deelnemen aan 'Holderdebolder', een sport- en spelnamiddag in de Soeverein.

Na een opwarming mochten de kleuters in groepen gaan spelen bij de verschillende standen die er waren opgesteld. Zo leerden ze onder andere op een doel werpen, leerden

ze een fijn zumba-dansje, mochten ze touwtrekken tegen elkaar en konden ze zich uitleven op verschillende springkasteelen. Het 'grote-draken-springkasteel' was toch wel de favoriet van de kleuters. Als afsluiter deden we allemaal samen het aangeleerde dansje. Het werd een fijne actieve namiddag!

JUF NELE



NIEUW AAN WARANDE Speelhuisje en eetbank

Hebben jullie de nieuwe eettafel en het nieuwe speelhuisje aan de Warande al gezien? Neen, dan zijn jullie zeker al een tijdje niet meer aan de Warande geweest. Onze kinderen hadden het wél meteen gezien. En ze vinden het geweldig. Met dank aan Pure Wood Design (dat de eettafel én een speelgoed-opbergbak schonk) en de ouderraad (die het speelhuisje aankocht met de opbrengst van de wafelverkoop).

