

Seppe Wellens uit zesde leerjaar schreef een verhaal voor de Junior Journalistenwedstrijd

De zinloze oorlog

Twee landen hadden een enorme ruzie. België en Duitsland. De Belgen waren heel beleefd en aten met mes en vork. Maar de Duitsers waren onbeschoft en aten met hun handen. De Belgen vonden dat de Duitsers met mes en vork moesten eten. Maar de Duitsers vonden dat de Belgen, met hun handen moesten eten. Het was dinsdag de 14de en de Koning van Duitsland ging een brief schrijven aan België.



Liefste koning van België; Wij zijn het niet eens dat uw land met mes en vork eet. Wij zouden het heel fijn vinden als u voortaan uw land met de handen laat eten. En als u dat niet doet, verklaar ik OORLOG.

Een paar dagen later kreeg België de brief. De koning was woedend. Zijn knechten probeerden hem te kalmeren. De koning nam een blad papier, een potje inkt en een veer, en begon te schrijven.

Liefste koning van Duitsland, wij zullen nooit met onze handen eten. Waarom laat u uw land voortaan niet met mes en vork eten? En als u dat niet doet, verklaar ik OORLOG.

Ze stuurden nog honderden brieven naar elkaar en uiteindelijk kwamen ze tot een besluit. Er kwam oorlog! Ze hadden 50 dagen om hun troepen gereed te maken. België had sterke troepen, maar Duitsland ook. De vraag was: wie gaat er winnen? De Duitsers hadden veel troepen te paard met een zwaard en een schild. De Belgen hadden veel troepen te voet met speren. Heel België werd bewaakt door de gespierde en gevaarlijke mannen. De Duitsers deden net hetzelfde. De koningen wachtten dag en nacht tot de laatste dag. Morgen was het zover. De koning van België nam nog gauw het plan door met zijn meest slimme en sterke ridders. Tot ze het helemaal van buiten kenden. Het waren nog 2 uren. Even later nog maar 1. Alle ridders van Duitsland stonden voor de poort en wachtten af. Tot de Koning riep AANVALLEN. De Duitsers en de Belgen liepen gewoon recht door de poort van beide kastelen. Plots zagen de Duitsers de Belgen als wilden stieren op hun afkomen. De Belgen hadden hun grootste katapult bij. Ze hadden die namelijk zelf gemaakt. Ze schoten met kogels zo groot als een olifantenkop, BOEM!!! Luidden het als de kogels neerstortten. De Belgen begonnen als wilde gekken hun speren te werpen. De boogschutters van de Duitsers waren heel sterk, ze schoten de pijlen allemaal raak.

De Duitse Koning riep heel luid: Als jullie nu niet onmiddellijk beginnen te eten met handen, worden we pas heel erg boos! De Koning van België riep naar één van zijn knechten om een gebakken kip te brengen. 3 minuten later kwam de knecht aan met een heel grote lekkere gebakken kip. De koning nam zijn vork en mes. Hij sneed in de kip, nam een stukje met zijn vork en stopte het in zijn mond. De Duitse Koning was woedend. Toen riep de Duitse koning een knecht en vroeg om een biefstuk. 4 minuten later kwam de knecht met een mega biefstuk. De Duitse koning nam de biefstuk in zijn handen en nam een hap. Dit keer was de koning van België woedend. Ze waren zo boos dat ze allebei tegelijk riepen: "breng het grote kanon". Hun sterkste ridders kwamen puffend aangereden met een mega groot kanon. 3,2,1' vuur! riepen ze! BAM! de meeste ridders en knechten begonnen door elkaar te rennen als kippen zonder kop. De Koningen werden nog bozer, dat ze er nog een kanon bij riepen en nog een. Het duurde dagen en nachten. Dag in dag uit. De ridders waren heel moe maar moesten door strijden. De Belgen zetten hun beste wapen in: Hun straaljagers. De Duitsers gebruikten helikopters. De machines vlogen door de lucht. Voor de oorlog was alles nog groen, maar nu niet meer. Door de hevige oorlog zag je nergens meer een grassprietje staan alles, was in rook opgegaan. Mensen riepen van uit hun huizen STOP alstublieft!!! Onze kinderen zijn verloren gelopen in de donkere mist. Maar de ridders bleven dapper doorstrijden. Ze luisterden niet eens wat de mensen riepen, het ging over hun eigen kinderen, maar dat snapten ze niet. Er gingen maanden voorbij en eindelijk stopten ze. De Duitsers zagen de Belgen opgeven. De koning van België riep: Jullie waren dit keer wel sterk, maar jullie zijn nog niet van ons af! De Duitsers geloofden het niet. De Koning van Duitsland zat nog maar een paar dagen op zijn lekker warme troon. Maar

plots ging de deur open. Er kwam een gillende knecht binnen, hij liep van hier naar daar heel de kamer rond. Tot de koning hem tegenhield. Je bent toch geen meisje of wel. n... nee h... hoor b... aas antwoordde de knecht, hij stond te trillen op zijn benen van angst. Maar uiteindelijk kon hij zeggen wat hij wou zeggen "de Belgen komen op ons af baas". Wat! riep de Koning. Laat me het zien. Hij keek uit het raam en zag een megagrote boom. Ik zie alleen een grote boom zei hij. Iets meer naar rechts, naast de boom zei de knecht. En ja hoor de Koning zag een mega grote stofwolk en mensen met zwaarden. De koning ging op zijn balkon staan en riep AANVALLEN!!! De ridders werden verrast maar deden wat de koning zei, en liepen door de poort recht op de Belgen af. Ze vochten dit keer, 2 keer zo hard als de vorige keer. Want het ging om hun eer. De Koning riep versterking. Maar de Belgen waren dit keer sterker. Alle Duitse ridders lagen te kreunen op de grond van de pijn. Sommigen haalden het zelfs niet meer. De Belgen hadden heel het paleis van de Duitsers verwoest. Toen de Koning oog in oog stond met de koning van België begon hij te huilen van de schrik. Maar tot hun grote verbazing hoorden ze allemaal nog een leger aankomen en keken in de richting van het zuiden. Door een groot gat in de muur zagen ze de mensen van hun dorp aankomen en riepen allemaal samen: Stop deze zinloze oorlog. Een vrouw kroop door het gat en zei "Waarom maken jullie ruzie over onze eetgewoontes, dat is toch zinloos. De koning van België zei: "zij zijn begonnen". "Niet waar," riep de koning van de Duitsers. Na wat schreeuwen en roepen begonnen de koningen van beide landen te wenen en gaven elkaar een dikke knuffel. De koning van België zei "het spijt me dat ik je zo bang heb gemaakt, maar ik en mijn knechten zullen je helpen met je paleis terug op te bouwen". De Koning van Duitsland zei "het spijt mij ook, ik zal jullie grassprietjes terug laten groeien het zal nog groener worden dan er voor". Alle ridders lieten hun wapens vallen en gaven elkaar ook een dikke knuffel. De dag erna hielp de Koning van de Belgen het kasteel terug op te bouwen, het was heel mooi. Mooier dan ervoor. Een paar maanden later stond er ook weer gras in België. Ze hadden al hun wapens in een bergruimte gelegd, waar niemand kon bijkomen maar ze hoopten dat ze die niet meer nodig hadden. En sindsdien was er VREDE tussen België en Duitsland!

The end

De inzending van Jorne Hermans verschijnt in de volgende editie van 'den Heuvelaar'



Sanders

Verwarmingstechnieken

Vogelkerstraat 27
3920 Lommel

Tel: 011/ 54 05 46
Gsm: 0477/ 66 54 05

Kijk Omhoog

*Kijk omhoog, naar alle bomen!
Heus, je weet niet wat je ziet.
In je allermooiste dromen
vind je zoveel schoonheid niet.
Boven bloesems, blad en twijgen
spant de blauwe hemelboog.
En kwetterende vogels stijgen
in een grote zwerm omhoog.
En misschien ja, heel misschien
zul je ook een eekhoortje zien!*
LOUISE (6B)

Schrijf zelf ook een verslag, gedicht, mop...

Den Heuvelaar is er voor en door de kinderen van onze school. Aarzel dus niet om ook een verslag, gedicht, mop, raadsel,... in te sturen of te bezorgen aan je juf/meester en wie weet, staat het wel in de volgende editie van onze schoolkrant.

Voor al uw kaasbuffetten en vleeschotels maar 1 adres:



Wij verzorgen graag uw schotels zoals het volgende:

Hoofdgerecht= 10.95€ p.p.=300 gr kaas, Dessert= 6.95€ p.p.=180 gr kaas

In deze schotels is alles inbegrepen zoals verse fruitschotel, gedroogde vruchten enz..

Dus u zorgt enkel voor het brood en hoeft verder niets te doen buiten te genieten! Bestel steeds tijdig voor een feestdag!

Tel.0489/44.19.00 of op kaaskraampje@unitedadsl.be